



Algemeen over ziek zijn

Boeken voor kinderen die gaan over wat het betekent om ziek te zijn.

* Bobbi is ziek geschreven door Ingeborg Bijlsma, Uitgeverij Kluitman, ISBN 9020684086

* Het 'word maar snel weer beter' boek geschreven door Kes Gray, Mary MacQuillan, Marianne Busser, Uitgeverij Zirkoon, ISBN 9058930416

* Kleine Rosalie is ziek geschreven door Linne Bie, Uitgeverij Clavis 2007, ISBN 9789044807011

toelichting: Kleine Rosalie is een beetje ziek en ligt in bed. Nadat de dokter op bezoek geweest is, maken druppels en siroop kleine Rosalie weer snel beter. Gelukkig maar, want nu kan zij voor de zieke Pop en Schaap zorgen. Voorlezen vanaf 1,5 jaar

* Betje Big is ziek door Dick Bruna, Uitgeverij de Cocon, ISBN 9026919603

toelichting: Wanneer Betje Big ziek in bed ligt, wordt ze liefdevol verzorgd door Knorretje. Prentenboekje met eenvoudige tekeningen in kleur. Vanaf ca. 2 jaar.

* Dokter Dibbus en de Rode-Benen-Club geschreven door Marianne Busser en Ron Schröder, Uitgeverij Harlekijk 1994, ISBN 9063861087,

toelichting: Flopje is ziek van verdriet wanneer haar beer een poot kwijt is, maar dokter Dibbus weet haar toch weer te genezen. Prentvertelling met zwart-witte potloodtekeningen. Vanaf ca. 4 jaar

* Wil je met me spelen? geschreven door Marianne Busser & Ron Schröder, Uitgeverij Van Holkema & Warendorf 2001, ISBN 9026994869

toelichting: Als muis ziek is, verveelt ze zich en vraagt haar vrienden om bij haar te komen spelen. Prentenboek met sfeervolle schilderijen in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 3 jaar

* De liefste knuffel van de hele wereld geschreven door Marianne Busser en Ron Schröder, Uitgeverij The House of Books 2001, ISBN 9044302558

toelichting: Flopjes beer is een pootje kwijtgeraakt; Flopje is ziek van verdriet en kan niet meer eten of spelen. Gelukkig heeft de dokter een oplossing. Voorleesverhaal met veel kleurige illustraties. Vanaf ca. 4 jaar

* Morgen word ik beter en andere gedichten van kinderen over ziek zijn geschreven door Yvette Pors, Uitgeverij Pediaboek 1990, ISBN 9072799038

toelichting: Gedichten van ernstig zieke kinderen. Vanaf ca. 11 jaar.

* Achtste-groepers huilen niet geschreven door Jacques Vriens, Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, 1999, ISBN 9026992270

toelichting: Akkie uit groep 8 wordt ernstig ziek en moet naar het ziekenhuis. De hele klas leeft met haar mee, vooral als het erg slecht met haar gaat. Vanaf ca. 10 jaar.